

Inde i bladet kan læserne se et udvalg af de museumsgenstande, som Land-

Jesper blev uddannet som rustfast Kleinsmed, men af mange årsager måtte han søge nye veje. Jesper blev

Som led i regeringens plan Bedre balance – statslige arbejdspladser



målingsteknisk Museum har modtaget fra mange sider.



pædagogmedarbejder på Center for Høretab, den tidligere døveskole i Fredericia. I dag er han uddannet kort- og landmålingstekniker.



tættere på borgere og virksomheder flytter Geodatastyrelsen til Aalborg.



MÅLEBLADET

NR4/2016



INDHOLD

- 5 Næstformanden har ordet
- 8 KLT'er med hørehandicap
- 11 GST i Aalborg
- 12 CFU konference
- 16 GPS målepræcision i skove
- 20 A'propos skovkort
- 22 Landmålingsteknisk Museum
- 24 Nyt fra Museumsgruppen
- 25 Kort Nyt
- 26 To nekrologer





AF JENS-ERIK BUNDEGAARD

Jesper Vingum Vestergaard er 38 år, født og opvokset i Hatting ved Horsens. Han bor sammen med sin kone og to piger på henholdsvis 8 år og 5 år. Den yngste er født døv ligesom Jesper .

Jesper fortæller, at han i 2001 blev uddannet som rustfast kleinsmed, men grundet ordre nedgang på markedet måtte han søge nye veje. Jesper blev pædagogmedarbejder på Center for Høretab, den tidligere døveskole i Fredericia. Herefter søgte han ind på Maskinmesterskolen i 2012 og bestod adgangskurset. I dag er han uddannet kort- og landmålingstekniker og ansat ved LE34 i Århus.

Hvorfor kort- og landmålingstekniker?

Jeg mistede modet til maskinmesteruddannelsen, fordi jeg var meget væk fra min familie. Det var lange studiedage og et stort pensum. Jeg kæmpede med at læse det hele, da jeg ikke er stærk i dansk var det en udfordring. Tegnsprog er mit modersmål og tegnsprogsgrammatikken er meget forskellig fra den danske grammatik. Jeg brugte meget ekstra tid på at læse og forstå, og på at formulere mig på skriftlig dansk.

Jeg bestemte mig for at finde på noget andet. Jeg havde et møde med en studievejleder, da jeg var i vildrede med, hvad jeg nu skulle gøre. Byggetekniker og landmåler kom i spil. Det sidstnævnte fangede mig meget, da det var en blanding af ude- og indarbejde og mange varierende opgaver. Jeg fornemmede hurtigt i studieperioden, at det var noget for mig. Det er nu endt med, at jeg er blevet kort- og landmålingstekniker - og det er jeg glad for!

Inden jeg blev landmåler, havde

jeg i perioden 1997-2012 flere forskellige ansættelser:

Læreplads som kleinsmed hos KC Product i Hårby
Pædagogmedhjælper og Idrætslærer på Nyborgskolen.

Vejle Idræts højskole
Klejnsmed hos B-Rustfritstål A/S i Horsens.

Pædagogmedhjælper, vikariat på Musvågevej Fritidshjem i Århus.

Støttelærer/pædagogmedhjælper i specialklasse i Center For Høretab.

Underviser i værksted/tegningsforståelse i håndværk på Castberggård.

Ansættelsen hos LE34

Siden den 15. september 2015 har jeg været ansat hos LE34. Jeg har fra den første dag følt mig velkommen, og kollegaerne og ledergruppen havde fuld tiltro og tillid til mine kompetencer. Det har været rigtig fedt og bekræftende - og det har givet mig yderligere motivation til at vise dem mere af, hvad jeg kan.

Nogle af mine arbejdsopgaver



Jesper drøfter en sag med kollegaen Matti og tolken Marie Lyngsø

er detailopmåling, afsætning af bygninger og veje, ledningsregistrering, CAD, BIM, 3D laserscanning, Trimble Realworks og Revit. Mine kolleger var for nylig på Færøerne for at måle op til en rund 6-etagers bygning. Jeg modtog lidt over 170 scanninger, hvor jeg skulle samle punktskyerne sammen til en visualisering på 3D. Yderligere har jeg sammen med en kollega stået for opmålinger og scanning af Bispehaven i Århus, da der skulle ske ændringer i en bygning. Jeg stod efterfølgende for at samle data til en punktsky og til BIM (Bygnings Informations Modellering).

Fritidsinteresser, poker og golf

Mine fritidsinteresser er sport af forskellig art. Jeg elsker at udfordre mig selv og prøve nye ting. Jeg har dyrket meget forskelligt, det afhænger dog af sæsonen og min kones velvillighed til at tage af sted. I øjeblikket er det styrketræning og poker.

Jeg havde forøvrigt en god oplevelse, da jeg i 2009 deltog i VM golf for døve på St. Andrew's banen i Skotland. Den er kendt for at være verdens bedste golfbane, og et sted hvor verdenseliten ynder at spille. Så det var en værdifuld

og stor oplevelse. Desværre fik jeg ikke et godt resultat. Men det var oplevelsen værd.

Ikke god til at lave risengrød

Jeg er god til at bevare det overordnede overblik og roen, også når noget går skidt. Jeg er lærenem, og har let ved nye ting, og jeg udfordrer gerne mig selv. Sidst men ikke mindst gælder det også 3D-programmer.

Når det er sagt, må jeg også sige, at jeg ikke er god til at huske datoer og til at lave risengrød. Og

så er jeg ikke god i det skriftlige.

Jeg kerer om de små detaljer, og jeg er seriøs omkring mit arbejde og kan godt lide at tænke ud af boksen. Det viser sig i kreative og til tider alternative løsninger indenfor handfaget og de mange projekter, som jeg går i gang med hjemme. Jeg tager gladeligt imod udfordringer og leverer kun opgaver, som jeg kan stå inde for. Jeg er logisk tænkende og ser ofte helheden før produktet er færdigt. Jeg er som oftest glad og nyder at tilbringe min tid med mine to piger og kone.



En stolt landmåler ved sit arbejde



Fra Jespers første scanningsopgave efter ansættelsen hos LE34. Det er Reginabygningen i Århus

Hvordan er det at være hørehæmmet som landmåler? Påvirker det arbejdet?

Jeg gør meget ud af at fortælle folk at jeg er døv, første gang jeg møder dem. Er tolken ikke til stede, tager jeg ansvaret for kommunikationen, ved at fortælle hvilke muligheder vi har for at kommunikere - enten ved mund-aflæsning, skrive frem og tilbage eller ved brug af en fjerntolk, hvor jeg kan kalde på skype. På den anden skærm sidder så en der kan tolke den længerevarende samtale.

Når jeg kommer hjem fra arbejde, er jeg ofte mentalt udmattet, da det er energikrævende samtidig at mundaflæse og bruge et 'andet' sprog, der ikke er mit modersmål. Men jeg elsker mit arbejde. Det giver mig energi på en anden måde, pga. gode kollegaer og spændende opgaver.

Jeg har i øjeblikket en tegnsprogs-tolk i 20 timer om ugen. Aftalerne med tolken ligger nogenlunde fast, så jeg kan deltage i møder og ligesom andre modtage information. Mine kolleger ved hvornår

jeg har en tolk. De ligger derfor de længere samtaler på disse tidspunkter. Ellers er jeg og mine kolleger efterhånden ved at finde en god måde at kommunikere på.

Der er dog den forskel på mig og mine hørende kollegaer, at de som oftest snakker med bygherrerne på byggepladserne. Her er bygherrerne oftest informeret om, at det er en døv landmåler, der kommer - så alle de væsentlige informationer er givet på forhånd. Når jeg har tolk med, deltager jeg dog i samtalen som de andre.

Landinspektør Rene Bundgaard Christensen, LE34, skriver om Jesper

For et år siden startede Jesper som nyuddannet kort- og landmålingstekniker hos LE34 i Aarhus. Som alle nyuddannede har Jesper lært meget i det seneste år. Det har været en stor og spændende udfordring for hele firmaet at lære en ny kommunikationsform, så hverdagen med Jesper kan fungere optimalt. Tolkene har også haft en stor opgave foran sig med at oversætte vores "fagtermer". Efter et års ansættelse glider samarbejdet med Jesper og tolkene rigtig godt. I de små trivielle hverdagsituationer er tolkene ikke altid lige nødvendige, da tegnsprog og mundaflæsning er blevet en mere naturlig del af hverdagen. I dag arbejder Jesper både selvstændigt, og som del af et team varetager han alle opmålings- og afsætningsopgaver i firmaet. Især på byggepladser med meget støj, kan det faktisk være en stor fordel at anvende tegnsprog i forbindelse med opmåling og afsætning.



.Fra familiehøjskolen på Castberggård i Urlev.